

Nieuwsbericht.

Van het gemeenteteam, no. 14

In dit nieuwsbericht delen we graag een paar oproepen en activiteiten die de komende weken op de planning staan.

Generatiegesprek op eeuwigheidszondag

Allereerst een oproep: "jeugdkring zoekt gemeenteleden om mee in gesprek te gaan over de eeuwigheid." Dat is een beetje grappig geformuleerd, maar wat we bedoelen is: jongeren gaan op eeuwigheidszondag graag in gesprek met gemeenteleden van andere generaties over hoe je omgaat met verlies, rouw, de dood en wat het geloof dan kan betekenen. Vind je het zelf mooi om hierover met jongeren het gesprek aan te gaan of ken je iemand die we daarvoor kunnen vragen? Laat het Jeroen weten. Opgeven kan via 06 en mail: 0620258279/ jeroen@gkvdelft.nl

Blikkenactie dankdag óók op zondag 7 november

Wie al langere tijd in Delft woont weet dat er jaarlijks rond dankdag een blikkenactie voor de voedselbank georganiseerd wordt. Iets uitdelen van je rijkdom aan iemand die een beetje steun goed kan gebruiken, past goed bij dankbaarheid. Ook komende zondag 7 november is er nog gelegenheid om in de hal van de kerk lang houdbare basisproducten, die je van huis meeneemt, af te geven. De voedselbank heeft vooral behoefte aan: conservenblikken en -potten, soep, pasta en rijst en broodbeleg, maar is blij met alles dat houdbaar is. De diaconie zorgt ervoor dat de opbrengst van de actie op dankdag en zondag 7 nov bij de voedselbank terecht komt.

Oproep: Kring in beeld

In de komende tijd zouden we graag verschillende kringen in beeld brengen. Dat kan bijvoorbeeld door kringen te vragen iets te delen in een kerkdienst, maar ook door foto- en beeldmateriaal. Voor dat laatste zoeken we vrijwilligers. Wie wil (of wie willen) de komende maanden korte filmpjes maken en monteren van verschillende kringen? De sfeer is informerend, uitnodigend, luchtig, iedereen hoort erbij!

Doopgesprekken

Op woensdag 10 november is er in de kerk een doopavond. Op de avond praten we met elkaar over wat geloofsopvoeding in de praktijk betekent. Hoe deden je ouders dat? En hoe doe je dat nu? Als je in de afgelopen tijd een kind ten doop hebt gehouden, korter of langer geleden (of als je een kind verwacht en je wilt hier graag over meepraten), ben je van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur in de IMK.

Geheime kerkdienst

Wij nodigen je alvast uit voor de geheime kerkdienst op zondagmiddag 14 november a.s. De dienst start om 16.00 uur. De geheime kerkdienst is geen spel. Er wordt geen

vervolgning nagebootst of nagespeeld. Wel komen de bijbelse realiteit en verhalen van vervolging dichterbij dan ooit. Dat gebeurt door indringende video's van vervolgde christenen, persoonlijke verhalen en brieven uit de vervolgde kerk die worden voorgelezen. De dienst zal worden geleid door een spreker van Open Doors, die zelf vervolgde christenen ontmoette. In overleg met de diaconie zijn de collectes op zondag 14 november a.s. bestemd voor hulp aan christenen in de moslimwereld.

Eeuwigheidszondag

Zondag 21 november vieren we Eeuwigheidszondag. Er zal in deze dienst aandacht zijn voor gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van de kerkelijke jaarkalender. Samen met alle heiligen bidden we om de komst van Gods rijk. Ook als je iemand anders door de dood verloren bent, korter of langer geleden, is er gelegenheid om diegene te gedenken door het aansteken van een lichtje.

In Jezus verbonden, Hans-Jan & Jeroen

Hans-Jan: hansjanroosenbrand@gmail.com / 06-41120481

Jeroen: jeroen@immanuelkerkdelft.nl / 06-20258279

*

Sinds de komst van Jeroen in januari vormen Hans-Jan en Jeroen samen het gemeenteteam. Via nieuwsberichten die op deze site verschijnen zullen we regelmatig een update geven over ons werk, vertellen we wat je kunt verwachten of vragen we je om met ons mee te denken en te doen. Eerdere nieuwsberichten en bijlagen kan je hieronder terugvinden.

De **data van de Avondmaalszondagen** 2021-2022 zijn: 26 sept., 31 okt., 28 nov., 2 jan., 30 jan., 27 feb., 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni. Wil je als kring hulp bij het organiseren van een huiskringviering op een van deze avondmaalszondagen, laat het ons dan weten. Een andere mogelijkheid is dat je op die zondagmiddag of zondagavond met je kring een gemeenschappelijke maaltijd houdt (lunch of diner), in het verlengde van de Avondmaalsviering in de kerk.

Open kerk en **podcast**. Iedere woensdag werken Hans-Jan en Jeroen samen in de kerk. Op woensdagmorgen is de kerk open en ben je van harte welkom om de dag met ons te beginnen met koffie, bijbel en gebed. Jeroen en ik maken ook geregeld een podcast over verschillende onderwerpen die ons bezighouden. Wil je op de hoogte blijven en meeluisteren, meld je dan aan voor de IMK-podcast whatsappgroep: <https://chat.whatsapp.com/LaR4GET7vo4BbuWBUG6rpk>