

Vieren, hoe doen we dat ook alweer?

Nieuwsbericht van het gemeenteteam, no. 11

Een week geleden spraken we verschillende gemeenteleden over de kerkdienst en het onderwerp liturgie. Het leek ons, in de situatie dat we door Corona behoorlijk uit vorm zijn geraakt, belangrijk om samen weer te voelen hoe iedereen erbij zit. Hoe deden we dat eigenlijk ook alweer, vieren? Hoe ervaren we dat nu, en hoe doen we dat in de komende tijd, nu er weer meer mogelijk is?

Aanleiding

Niet alleen het 'uit vorm' zijn vormt de aanleiding om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Inmiddels gaat ook Jeroen geregeld voor in de kerkdienst (eens per maand) en is de middagdienst verdwenen. Ook zullen naar verwachting meer mensen dan vóór Corona de diensten op afstand, via de livestream blijven volgen.

Voorspelbaarheid en variatie

Kerkdiensten bestaan uit een aantal vaste elementen. We doen hieronder een concreet voorstel. Om erin mee te komen, is het nodig dat een liturgie herkenbaar is, in zekere zin voorspelbaar. Tegelijk wordt ook juist variatie gewaardeerd. Niet alle diensten hoeven precies volgens hetzelfde format te verlopen.

Katholiciteit en eigenheid

Een ander evenwicht bestaat uit het zoeken naar een goede balans tussen 'katholiciteit' (we zijn nooit helemaal kerk-op-onszelf, maar staan in de traditie van de wereldkerk) en eigenheid: we vinden in de Immanuelkerk bepaalde dingen belangrijk. Denk aan de visie, waarin we er duidelijk kiezen om te groeien als kerk van kringen, en waarin we het verlangen verwoorden dat onze kerk een geloofsgemeenschap zal zijn waarin vooral ook jonge gelovigen kunnen groeien als leerling van Jezus.

Delftse vragen

Als we nadenken over de inrichting van de diensten in het komende seizoen, dan stellen we ons daarbij bijvoorbeeld de volgende vragen: 1) hoe is ook in de diensten merkbaar dat Jeroen als voorganger een bijzondere bediening heeft als *jongerenwerker*? 2) Hoe geven we de diensten zo vorm, dat ook jongeren en jonggelovigen mee kunnen doen en erdoor kunnen groeien in hun geloof? 3) Wat is een goede relatie tussen kerkdienst en kring?

Voorstel voor de inrichting van de kerkdienst

We doen ook een voorstel voor een soort grondpatroon voor de inrichting van kerkdiensten. We sluiten daarbij aan bij wat we in Delft gewend zijn. Het gaat ons er niet om dat de kerkdienst helemaal opnieuw zou moeten worden vormgegeven. We vinden het wel belangrijk dat duidelijk is wat je als kerkganger ongeveer kunt

verwachten. Dat ziet er dan wat ons betreft als volgt uit (reageer gerust op dit voorstel):

Opening van de dienst. Dit onderdeel maken we staand mee, we richten ons tot God. We zingen één of meerdere liederen, heten elkaar welkom, belijden onze afhankelijkheid van God (votum) en luisteren naar de genadegroet. Daarna luisteren we afwisselend de ene week naar een leefregel (de 10 woorden of een ander bijbelgedeelte), de andere week belijden we ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, of het Apostolicum. Er is ook ruimte voor een gezamenlijke schuldbelijdenis. Na een antwoordlied gaan we weer zitten.

Luisteren en antwoord geven. Tijdens dit onderdeel zitten we. We luisteren naar Gods Woord en reageren daarop met een kort gebed en/of een lied. Een evt. doop gaat aan dit onderdeel van de dienst vooraf. Onderdelen van deze dienst zijn: een introductie van tekst of thema, een evt. kindermoment of lied, het gebed voor de opening van Gods Woord, de bijbellezing, een preek, gevolgd door een kort gebed of antwoordlied.

Bidden en geven. We vouwen onze handen of strekken die uit in het gebed voor elkaar en in onze voorbeden voor kerk en wereld en we geven onze gaven in de collecte. Eventuele mededelingen en aankondigingen passen soms voorafgaand aan het grote gebed. Of juist daarna, bij de aankondiging van de collecte. Soms doet iemand een wat langere aankondiging, uiteraard stemmen we dat af op (o.a. de lengte van) de rest van de dienst. Er is zeker ook ruimte voor persoonlijke getuigenissen.

Vieren. We vieren het geheim van het christelijk geloof in brood en wijn. De avondmaalsviering - eens per maand - wordt ingeleid door de uitleg ervan. Iedere keer ligt de nadruk op een ander aspect van de viering. Daarna volgen de instellingswoorden en een gebed. Tijdens en na de viering is er ook vaak muziek. Afwisselend klinkt de geloofsbelijdenis of een woord van dankzegging voorafgaand of juist aansluitend aan de viering van de maaltijd. Er is ook een avondmaalscollecte, die bestemd is voor de diaconie: de financiële ondersteuning van gasten of leden van de gemeente. Voor kinderen, gemeenteleden en gasten die geen belijdenis hebben gedaan van het christelijk geloof, is er een zegen. Bij het ontvangen van brood en wijn zeg je in jezelf of hardop: 'amen.'

Uitzending. Aan het einde van de dienst wordt iedereen uitgezonden: gezegend om tot zegen te zijn. We gaan weer staan en zingen een of meer lofliederen of een zegenlied. Daarna ontvangen we de zegen van de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ga met God!

We streven ernaar dat de dienst gemiddeld 75 minuten duurt. De lengte is natuurlijk afhankelijk van de inhoud: is er een doop, avondmaal of een getuigenis, dan duurt de dienst iets langer. Zijn er geen 'bijzonderheden', dan wat korter. Voor iedere dienst zijn verschillende muzikanten ingeroosterd. We hopen dat we ook hierin in de loop van het seizoen kunnen komen tot voorspelbare variatie: zondag met bands, kleine bezetting of orgel in een min of meer vaste volgorde.

We halen graag jullie reacties op, laat het ons weten!

In Jezus verbonden, Hans-Jan & Jeroen

Hans-Jan: hansjanroosenbrand@gmail.com / 06-41120481

Jeroen: jeroen@immanuelkerkdelft.nl / 06-20258279

*

Sinds de komst van Jeroen in januari vormen Hans-Jan en Jeroen samen het gemeenteteam. Via nieuwsberichten die op deze site verschijnen zullen we regelmatig een update geven over ons werk, vertellen we wat je kunt verwachten of vragen we je om met ons mee te denken en te doen. Eerdere nieuwsberichten en bijlagen kan je hieronder terugvinden.

Data Avondmaalszondagen 2021-2022: 26 sept., 31 okt., 28 nov., 2 jan., 30 jan., 27 feb., 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni.

*Open kerk en podcast. Iedere woensdag werken Hans-Jan en Jeroen samen in de kerk. Op woensdagmorgen is de kerk open en ben je van harte welkom om de dag met ons te beginnen met koffie, bijbel en gebed. Jeroen en ik maken ook geregeld een podcast over verschillende onderwerpen die ons bezighouden. Wil je op de hoogte blijven en meeluisteren, meld je dan aan voor de IMK-podcast
whatsappgroep: <https://chat.whatsapp.com/LaR4GET7vo4BbuWBUG6rpk>*