



40 dagen in 50 woorden

Het tijdelijke verbouwingsscherm in de kerkzaal hing afgelopen zondag vol met 'wolkjes'. Op elk wolkje één woord, erop geschreven door de deelnemers aan de slotdag van de Visie 40-daagse op zaterdag 8 februari. Ongeveer 50 woorden, die kernachtig uitdrukken hoe we terugkijken op de afgelopen periode. Welk woord voeg jij in gedachten toe aan de verzameling?

We zijn op de slotdag een heel eind gekomen, maar we hebben nog even nodig om de oogst aan dromen, inzichten, ideeën en plannen voor onze gemeente kernachtig samen te vatten. We blijven je de komende tijd via deze nieuwsbrief op de hoogte houden.

Je kunt op de website al wel een kijkje nemen in de [presentaties van de themateams, het jeugdspoor en het gebedsteam](#) tijdens de slotdag. Je vindt daar ook de samenvatting van de gesprekstafels en kringgesprekken. Hieronder lees je een verslag van het gebedsteam over **luisterend bidden in de 40-daagse**. Zij ervoeren *bevestiging*, *bemoediging*, en geven ons *aanwijzingen* door. Lees het eens rustig door, en vooral: bedenk wat het jou persoonlijk te zeggen heeft.

Gluren bij de burens, ook op Stadsradio Delft

Heel wat van ons hebben hun ervaring van gluren bij de burens teruggegeven.

[Lees het maar eens door op de website.](#)

Leuk om te melden: a.s. zaterdag tussen 12 en 13h is Agnes Troost te horen in het programma Kerk in Delft op Stadsradio Delft (106.3 FM, 92.9MHz op de Delftse kabel). Zij wordt geïnterviewd over gluren bij de burens. Herhaling zondag om 20h.



Luisterend bidden

De visie 40-daagse was een tijd van intensief gebed. Dat deden we onder andere door samen 'luisterend' te bidden. Tijdens het luisterend bidden hebben we als gebedsteam bijgehouden waar de gebeden over gingen. Welke beelden, gedachten, woorden en bijbelteksten er met elkaar gedeeld werden. Als we dat allemaal bij elkaar leggen, lichten er echt wat onderwerpen uit op! We denken dat het goed is om die met jullie te delen, omdat het belangrijk en aanmoedigend kan zijn voor de verdere stappen die gezet moeten worden.

bevestiging

We ervoeren bij het luisteren veel bevestiging voor de onderwerpen "echte ontmoeting" en "kerk met impact". God liet ons met verschillende beelden en bijbelteksten zien dat het zijn verlangen is dat we als gemeente een echte eenheid vormen. En dat, als we meer onderlinge samenhang krijgen, we zullen groeien tot een gemeente met Impact.

Ook liet God ons, in meerdere beelden en woorden, duidelijk zien dat het zijn bedoeling is dat we ons licht laten schijnen om ons heen. We kregen de indruk dat Hij ons vertelde dat in de stad Delft al een grote groep mensen is die Hem toebehoort (Hand. 18,9-11). Dat er mensen zijn, die al klaargemaakt zijn om van het

evangelie te gaan horen.

bemoediging

We werden in de gebeden ook bemoedigd. God liet ons zien wat we al hebben. Hij gaf ons aan dat onze wortels diep zitten en gezond zijn. Hij liet ook zien dat het misschien nodig is om offers te brengen, maar dat we daar niet tegenop hoeven te zien (Matt. 11,28-30). Ook Romeinen 15,13: Ons vertrouwen op God zal steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest.

aanwijzingen

God gaf ons ook aanwijzingen. We kregen de indruk dat er iets vergeven moet worden. God sprak 3x het woord "VERGEEF" (Efez 4:32, Kol 3:13). Is er misschien nog oude pijn die te maken heeft met hoe broers en zussen in de kerk in het verleden met elkaar omgingen?

Daarnaast sprak God 3x het woord "BIDDEN". Het is onze ervaring dat bidden in de 40 dagen veel eenheid en onderlinge samenhang gaf. En we denken dat het belangrijk is om hiermee door te gaan (Hand. 1,14.2,4; Joh. 4,23).

Tot slot gaf God ons ook de aanwijzing dat we niet alles tot in de puntjes hoeven te snappen en onderzoeken, voordat we besluiten om Hem te volgen (bijv. Exodus 3,3)

We blijven dromen, delen, durven. Doe je mee?
