



Gluren bij de buren

Morgen (zondag 2 februari) hebben we geen ochtenddienst, en gaan we 'gluren bij de buren'. We nodigen iedereen uit een dienst bij een andere gemeente te bezoeken. Watervaar je daar, met in je achterhoofd onze eigen zoektocht? Wat kunnen we leren, of wat doen we eigenlijk al heel goed? **Koppel ons je ervaringen terug via de (digitale) vragenlijst.**

[Toelichting en vragenlijst over je ervaringen](#)

Laat je inspireren door Kidz678+

Kidz678+ is je voorgedaan, en heeft een kijkje genomen bij 9 kerken in Delft en (via een satellietverbinding) zelfs 1 op Curaçao, de Inglesia Bida Noa. De kidz hebben niet alleen veel geleerd over de gebouwen, maar ook over de gemeenten. Het mooie van al die kerken en gemeenten hebben zij gecombineerd tot 1 perfecte kerk. Hun visie op de Immanuelkerk 2.0 is een kerk die de volgende elementen bevat:

- Mooie symbolische versieringen en schilderijen in de kerk. Pracht en praal (zoals de bij Maria van Jesse kerk, Oud-Katholieke kerk en ICF in de Nieuwe Kerk).
- Elke week Chrisclub, ook voor kinderen van groep 7 en 8. Minder groepen bij elkaar (zoals bij de Morgenstond kerk en Protestantse gemeente) .
- Kerkdienst moet gewoon in het Nederlands (niet zoals bij ICF en Redeemer).
- Korte preek met verhalen uit de bijbel die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.
- Kinderkoor

- Kinderen zorgen voor de koffie. Een lekker koekje of taart is belangrijk.

De kerken die de kidz het meeste aanspraken waren de Morgenstond-gemeente (Achterom 46) en de Oud-Katholieke Kerk (Bagijnhof 21). Wellicht dat je daar morgen een kijkje wilt nemen.

We zijn benieuwd bij welke kerk jij gaat gluren en wat je daar het meest aanspreekt. Ook jouw input is belangrijk!

Kidz678+ in de Oud-Katholieke Kerk



We gaan dromen, delen, durven. Doe je mee?
