



Dromen
Delen
Durven
Bidden

Een kerk waar leeftijd wegvalt



Themagroep 0-40, Slotdag zaterdag 8 februari 2020

2 Gesprekstafels en één kring

Algemeen over de gesprekstafels:

- De goede sfeer, de openheid, 'dit smaakt naar meer'
- Dromen vanuit het perspectief: "wat heeft jou tot de christen die je nu bent gevormd?"
- Vél dromen zijn thema-2 dromen, met een verticale component

De gedachtengang die overal achterzit:

- In de kerk is **iedereen welkom**, je bent een geliefd kind, kom zoals je bent
- Iedereen is het **waard om gezien en gehoord** te worden
- We hebben **ruimte voor twijfel en kwetsbaarheid**



- Thema 1: Focus op 0 - 40
- Thema 2: Ontmoeting met God en met elkaar
- Thema 3: Een gemeenschap met impact

Een bloemlezing

Mensen met gemeenschappelijke hobbies vinden elkaar (“geref. geitenfokvereniging”)

De kerk is interessant voor 0-40 – dat is wat anders dan ‘leuk’ – en geeft daarboven geen aanstoot

Alles heeft een golfbeweging, de droomkerk ook – dat geeft niet

Verhalen vertellen, getuigenissen horen. Biechten?

Die lezingen met veel interactie en groepsgesprekjes – dat smaakt naar meer! Preek?

Jongeren krijgen verantwoordelijkheid, geen ‘rotklusjes’ – die doen we met z’n allen

Jongerenwerker aannemen

De kerk helpt ons te kijken over de grenzen van onze ‘clubjes’ – binnen en buiten de kerk

Adopteer een oudere, adopteer een jongere, adopteer een nieuw lid

Er is ruimte voor gebed. Met een groepje, met iemand, en ook jij alleen



Immanuelkerk

>> gkvdelft.nl/dromen-delen-durven

Op de tafel straks: orde verfijnen, termen aanscherpen, echt praktisch worden



We zien.....	We geloven.....
Dat veel mensen op zoek zijn naar meer verbinding dan de zondag te bieden heeft	Dat kerk zijn meer is dan alleen de zondagse bijeenkomsten
Veel verschillende talenten in de gemeenschap	Dat we de talenten hebben gekregen om elkaar te helpen
Veel energie en goede wil om mee te doen bij jongeren	Dat jongeren een ingrediënt zijn van de taart, geen taartpunt.
Dat veel mensen zondag een belangrijke dag heeft in het geloofsleven in de gemeente	Dat de zondag een centrale plek heeft in het gemeenteleven
Dat er allerlei activiteiten zijn die we als gemeente zouden willen ondernemen / organiseren	dat gezamenlijk werken meer doelen dient: het einddoel, maar op weg daarheen ook onderlinge verbinding
We zien dat veel mensen binnen en buiten de gemeente al hun 'groepjes' hebben	Dat we een groepjes-overstijgende gemeenschap zijn, en dat niemand buiten de boot mag vallen