

Kring- en avondmaalszondagen

Nieuwsbericht van het gemeenteteam, no. 10

In een eerder nieuwsbericht deelden we de data van de Avondmaalszondagen (zie ook hieronder). Daar zaten twee gedachten achter. De eerste is dat het goed is om daar bewust naar toe te leven. De Maaltijd is een belangrijke gebeurtenis. Niet alleen vieren we samen de eenheid met de Heer en met elkaar, maar het is ook voor iedereen die meeviërt persoonlijk een moment van geloofsvernieuwing. Soms kan het ook een goed moment zijn om weer opnieuw te beginnen, of een aanleiding om te stoppen met slechte gewoonte of om conflicten bij te leggen.

De tweede gedachte is dat je ook als kring kunt besluiten om op één of meerdere Avondmaalszondagen bij elkaar te komen. Dat kan in het verlengde van de Avondmaalsviering in de kerk - je viert dan als kring de eenheid met God en met elkaar, bijvoorbeeld met een gezellige lunch of avondeten. Het kan ook parallel met de viering van het Avondmaal in de kerk. Je viert dan de Maaltijd van Jezus in kringverband. We leggen graag uit waarom we je als kring attenderen op die mogelijkheid.

Allereerst, het is een mogelijkheid. Ik kreeg in de afgelopen tijd een paar reacties van mensen die zich ergerden aan wat zij hebben ervaren als iets dat elke kring nu moet doen. Dat is natuurlijk niet het geval. Wat we in de kerk doen, moet tot opbouw zijn van ons geloof. Daarbij passen geen verplichtingen. Er kunnen hele goede redenen zijn om niet, of nog niet aan te haken bij deze mogelijkheid. Als je er als kring niet over uit bent of niet aan toe bent, dan is het geen goed idee.

Een van de kringen vroeg mij bijvoorbeeld hoe je samen de Maaltijd viert met kringgenoten of gasten die wel verbonden zijn aan de kring, maar (nog) niet geloven. Je bent dan wel kring, maar nog niet helemaal één in (hetzelfde) geloof. Dan moet je niet tijdens de Maaltijd doen alsof dat wel zo is. Overigens is dit een vraag die niet 'opgelost' wordt door het Avondmaal alleen in groter verband in de kerk te vieren, want ook daar is dezelfde diversiteit. Maar het is wel spannend, misschien wel te spannend en zeker niet wijs om die eenheid geforceerd te vieren. Het is goed om daar gewoon eerlijk over te zijn. Het lijkt mij trouwens wel nuttig om dit soort vragen eens als gesprekspunt in te brengen op de kring, met een van de ambtsdragers of straks - als het zover komt - met een kerkelijk werker die kringen coacht en ondersteunt.

Nu meer inhoudelijk over de mogelijkheid om als kring de Maaltijd van Jezus te vieren. We willen graag groeien als gemeente van kringen. Dat wil zeggen, als een gemeente die zowel in het groot - in de gemeenschappelijke eredienst - als in kleinere verbanden een geloofsgemeenschap is. Nu bestaan er gelukkig veel spontane, ongeorganiseerde kleine verbanden en dat is mooi. Maar het is geenszins vanzelfsprekend dat dit in een gemeente van zo'n 700 mensen zo is. Daar zijn helaas ook veel verdrietige voorbeelden van. Daarom heeft de kerkenraad de ondersteuning en ontwikkeling van kringen tot een speerpunt gemaakt.

Als we ons inderdaad verder willen ontwikkelen als geloofsgemeenschap van kringen, dan betekent dat méér dan dat we eraan werken dat iedereen verbonden is aan een kring. Als dat gelukt is, is de organisatie rond. De belangrijkste vraag is dan: wat is een kring en hoe kunnen we daarin groeien? We gaven in de gespreksavond over kringen een omschrijving van kring:

“De kring is een liefdevolle geloofsgemeenschap van volgelingen van Jezus die groeien in geestelijke volwassenheid in relatie tot God, met elkaar en de wereld om hen heen en zich als zodanig kunnen vermenigvuldigen.”

Dat betekent in ieder geval dat een kring méér is dan een bijbelstudiegroep die geregeld bij elkaar komt. Het is ook een plek waar je je gezien weet en naar elkaar (en anderen) omziet. En als je de definitie vervolgens serieus neemt is het ook mogelijk om het geloof samen te vieren en te bevestigen. En dat doe je niet alleen door over het geloof te praten en samen te bidden, maar ook door samen te zingen en samen de Maaltijd de vieren. Nogmaals, als je daar als kring aan toe bent. Kijk samen eens hoe de praktijk was in de vroegchristelijke kerk (Handelingen 2), of laat eens tot je doordringen hoe zo'n viering in de tijd van de apostelen eruit gezien heeft (1 Kor. 14).

De praktijk van een (soort) huiskringviering is trouwens niet nieuw. Al jaren zijn er, rond gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen, groepjes geweest die parallel aan de viering in de kerk, bij iemand thuis het brood braken. Ook merken we in Corona-tijd nog extra hoe belangrijk de kring als gemeenschap is. Dus, als je er als kring aan toe bent, helpen we je graag om op een van de onderstaande data een huiskringviering voor te bereiden. Weet je niet verplicht, maar wel van harte uitgenodigd om hier als kring ervaring mee op te doen.

(HJR)

Data Avondmaalszondagen: 26 sept., 31 okt., 28 nov., 2 jan., 30 jan., 27 feb., 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni.

Podcast

Iedere woensdag werken wij samen in de kerk. Op woensdagmorgen is de kerk open en ben je van harte welkom om de dag met ons te beginnen met koffie, bijbel en gebed. Jeroen en ik maken ook geregeld een podcast over verschillende onderwerpen die ons bezighouden. Wil je op de hoogte blijven en meeluisteren, meld je dan aan voor de IMK-podcast whatsappgroep: <https://chat.whatsapp.com/LaR4GET7vo4BbuWBUG6rpk>

In Jezus verbonden, Hans-Jan & Jeroen

Hans-Jan: hansjanroosenbrand@gmail.com / 06-41120481

Jeroen: jeroen@immanuelkerkdelft.nl / 06-20258279

Data om te noteren (tot de herfstvakantie)

Op woensdag 22 september komt Alfred Slomp (www.godindesupermarkt.nl) een interactieve workshop verzorgen in de IMK over thema's die aan duurzaamheid zijn gerelateerd.

Iedere maand vieren we als gemeente de Maaltijd van Jezus, het Heilig Avondmaal. Wil je als kring hulp bij het organiseren van een huiskringviering op een van deze avondmaalszondagen, laat het ons dan weten.