

Het gemeenteteam: in gesprek over de kerkdienst

Versoepelingen

Het zal jullie niet zijn ontgaan. Er is steeds weer een beetje meer mogelijk. We zingen weer mee met (een aantal) liederen, de chrisclubs startten weer en er zijn steeds meer mensen in de kerk. Tegelijk kijken er ook nog mensen mee vanuit huis. We hopen dat we na de zomer weer een paar stappen verder zijn. We starten dus steeds verder op. Maar hoe doen we dat eigenlijk?

Nieuwe vragen

De situatie waarin steeds meer mogelijk is, maakt ook dat we opnieuw nadenken over de manier waarop. Daar is reden toe. Bijvoorbeeld: er zijn geen twee zondagse diensten meer, maar één. Wat betekent dat voor de vormgeving van de (ene) zondagse dienst? Verder, hoewel de focus steeds meer komt te liggen bij het opstarten en vormgeven van de fysieke diensten in de kerk, blijven de diensten ook gestreamd worden en kijken er vermoedelijk ook na de vakantie nog mensen vanuit huis mee. Wat betekent dát voor de inrichting van de diensten? Welke vormen van ontmoeting zijn er mogelijk in en rond de diensten? Waar en hoe zijn vruchtbare verbindingen te leggen tussen kerkdienst en kring? Hoe betrekken we jong én oud bij de kerkdienst? En, als je als kring wilt meedoen aan een of meer kringzondagen, wat is dan een goede 'liturgie' voor een (huis)kringviering? Je ziet: allemaal vragen die te maken hebben met hoe we als gemeente vierend kerk zijn.

Gespreksavond

We leren stap voor stap, door te doen. Dat gaat natuurlijk geleidelijk. Herkenbaarheid en voorspelbaarheid is belangrijk in de manier waarop we vieren. Als je niet weet waar je aan toe bent, is het moeilijk om erin mee te komen. De afgelopen tijd, waarin we vaak(!) opnieuw moesten uitvinden hoe (bijvoorbeeld online) diensten moesten worden vormgegeven, was ook om die reden niet gemakkelijk. We willen ook graag in gesprek over de inrichting en de vormgeving van de zondagse diensten. In september organiseren we daarom een gespreksavond over dit onderwerp, in de kerk. Voor de zomer delen we de datum en het rooster voor het najaar, met daarin ook preekonderwerpen en data van andere bijeenkomsten.

Vorbereiding

Ter voorbereiding van de gespreksavond op gaat HJR in gesprek met professor Hans Schaeffer. Hij is hoogleraar praktische theologie in Kampen. De eenvoudige vraag die we hem voorleggen is: wat is christelijke liturgie? Daarmee willen we het gesprek over liturgie niet beginnen op detail niveau, maar bij de basis. Een andere vraag die we hem voorleggen is wat de nieuwe hybride werkelijkheid (een deel van de gemeenschap kijkt thuis mee) betekent voor de inrichting van de kerkdiensten. Ook pakken we graag de handschoen op die prof. De Ruijter ons in de periode van de visie-40-daagse toeworp: hoe oefenen we in kleinere vormen van kerk-zijn, waaronder kringen? Het gesprek nemen we op, en gebruiken we dan later als

voorbereiding van de gespreksavond. Als jij ook vragen hebt die we ter voorbereiding voor kunnen leggen aan prof. Scheaffer, laat het ons dan weten!

In Jezus verbonden,

Hans-Jan & Jeroen

Hans-Jan: hansjanroosenbrand@gmail.com / 06-41120481

Jeroen: jeroen@immanuelkerkdelft.nl / 06-20258279