



En nu durven!

De eerste zondag van 2020 luidt een mooie periode in. De komende veertig dagen gebruiken we om intensief met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en samen te bidden - zoekend naar een goede koers voor komend jaar en verder. De **startdienst** zet de toon daarvoor. De eerste activiteit volgt op **dinsdag 7 januari met de inspiratieavond** met Anko Oussoren over een kerk met en voor jongeren. Check [hier](#) alle activiteiten die we tussen 5 januari en 8 februari 2020 hebben onder het motto *Dromen-Delen-Durven*.

>> In deze **derde nieuwsbrief** delen **Dirk en Uchenna** hun droom, geeft **Hans-Jan** een voorproefje van het preekthema in de startdienst, en lichten we de inspiratieavond met **Rikko Voorberg** over impact eruit.

Last but not least tref je het laatste nieuws rond **gebed en vasten** tijdens de Visie 40-daagse.

Dromen met...: Dirk Boot en Uchenna Ikechi

Dirk: “De kerk is de plek waar ik mijn geloof kan delen. Waar ik anderen kan ontmoeten, en we samen God kunnen prijzen.” **Uchenna** vult aan: “Ik geniet van die kleine momenten, dat we geluk en liefde delen, en ik de broederlijke aanwezigheid van mijn geloofsgenoten ervaar.”

“Mensen die gelukkig zijn wanneer ze in Gods huis zijn,” dat is de droom van Dirk. “Eigenlijk zouden we altijd blij moeten zijn als we elkaar zo kunnen ontmoeten. Misschien zijn we dat wel, maar we dat best meer laten merken. De meest memorabele herinneringen in onze kerk zijn voor mij situaties waarin we elkaar empoweren, elkaar stimuleren en versterken. Om meer jezelf te zijn, of jezelf meer te uiten. Als ik mijn enthousiasme en humor kan gebruiken, dan ben ik op mijn plek. En ik zie het bij anderen: mensen waarderen het om benaderd te worden met een open houding.”



Voor Uchenna is de kerk “een plaats van Gods aanbidding, met broeders die hetzelfde geloof in Jezus Christus delen. Het is voor mij belangrijk dat ik een plek heb in de kerk, dat ik op mijn manier kan bijdragen aan de groei en verbetering van de kerk. De meerwaarde van de kerk zit erin dat we ons geloof delen. Soms zijn we daarin nog best gesloten. Hoe meer we elkaar open en vriendelijk benaderen, hoe meer we elkaar opbouwen. Ik wil iedereen aanmoedigen om open en vrij je geloof te delen.”

Wat betekent de Immanuelkerk voor jou? Waar droom jij van? Daarover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de Visie 40-daagse. Check de agenda op www.gkvdelft.nl/dromen-delen-durven en voor de eerdere nieuwsbrieven.

Uitgelicht: inspiratieavond 15 januari met Rikko Voorberg

Als het geloof zich niet in daden bewijst, is het dood. Dat schreef Jakobus ooit in zijn brief.

Luther nam daar radicaal afstand van vanwege zijn strijd met de Katholieke praktijk van zijn dagen. In deze tijd is het echter van groot belang om deze woorden weer onder het stof vandaan te halen. Niet omdat we het zo goed weten en daarom de wereld gaan veranderen. Maar omdat we door te doen het allerbeste leren wat belangrijk en relevant is.

EEN GEMEENSCHAP
MET IMPACT

Rikko Voorberg



Rikko Voorberg, denker en doener, kunstenaar en dominee, desnoods activist, neemt ons op woensdag 15 januari mee op reis langs degenen die hem inspireerden onderweg, langs de kracht en de zwaktes van zijn initiatieven. Ook zal hij ons uitdagen om zelf te leren denken als dóeners van christendom. Wat ons te doen staat als gemeente? Het schijnt iets te maken te hebben met je eigen frustratie, met je eigen verdriet soms en dat wat een beetje pijn kan doen. Wie dat ontdekt én ernaar handelt, heeft impact. Benieuwd? Kom ook!

Durf jij mee te doen?

door Hans-Jan Roosenbrand

30 dagen na de geboorte gingen Jozef en Maria met Jezus opnieuw op reis. Naar de tempel in Jeruzalem. Daar brachten ze het offer dat de wet van Mozes voorschreef na de geboorte van een eerstgeboren zoon – een herinnering aan de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, ten koste van de oudste zonen van dat land. Rembrandt schilderde deze gebeurtenis twee keer in zijn leven. Op 25-jarige leeftijd zie je een gigantisch tafereel met honderden mensen in een zuilengalerij. Het andere schilderij is waarschijnlijk het laatste dat Rembrandt ooit geschilderd heeft. Na zijn overlijden werd het aangetroffen op de schildersezel. We zien alleen de oude Simeon met het kleine kindje Jezus. Hij droomt, durft én deelt: *Nu heb ik met eigen ogen Gods redding gezien voor alle volken*. Een intiem beeld van een groots visioen. Deel jij deze droom? En durf je de komende weken mee te doen? Bedenk: of je nu oud of jong bent – we hebben je echt nodig!

Bid en vast je mee? Laatste nieuws

De Visie 40-daagse is een belangrijke tijd voor onze gemeente. We willen de leiding echt bij God leggen, en de Heilige Geest de ruimte geven, om zo nieuwe plannen te ontdekken. Dus, we bidden!

- **zondag 5 januari - startdienst:** Tijdens de dienst nemen we ruim de tijd voor gebed, en kan je je eigen gebedspunten inbrengen. Voor gezinnen met kinderen wordt een gebedskaars met bijbehorende instructies uitgedeeld. Neem die mee naar huis!

- **maandag 6 januari** 20u00: Kom luisterend bidden in de IMK. Dit wordt begeleid door het gebedsteam
- Vanaf **dinsdag 7 januari** is er tijdelijk een speciale gebedsruimte in de kerkzaal.
- Op **donderdag 9 januari** is er een pop-up gebedshuis bij Peter en Agnes de Jong aan de Sionsweg 24A in Rijswijk. Welkom om 20u15.
- Kom naar het middaggebed: **elke week op dinsdag, woensdag, vrijdag** om 12u45 in de IMK

[Lees hier alle tips en activiteiten rond bidden en vasten](#)

We gaan dromen, delen, durven. Doe je mee?
