

# Het gemeenteteam: een nieuw seizoen!

## **Community-zondag(en) in september**

De vorige nieuwsbrief kondigden we de start van het nieuwe seizoen aan met een gemeente-zondag. We schreven daar toen al bij: 'Als de situatie het toelaat ...'. Inmiddels is duidelijk dat een start met een compleet volle kerk nog een brug te ver is. We passen de plannen daarom aan. We nodigen iedereen die in september op zondag naar de kerk komt uit om iets lekkers voor bij de koffie mee te brengen: koek, taart, iets lekkers voor de kinderen. Na de dienst is er dan koffie met wat extra's, en zo beginnen we het seizoen toch op een mooie manier. Het belangrijkste is dat er stap voor stap meer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten!

We trappen ook af met Eat & Meet en vanaf 5 september is er de meeste zondagen ook iemand in de kerk die foto's maakt. Een mooie gelegenheid voor als jij nog niet met je foto in het smoelenboek staat, of als die foto inmiddels wel heel erg oud is.

## **Eat & Meet**

Aan het begin van het seizoen koppelen iedereen die bij de Immanuelkerk hoort aan iemand anders die ook lid is van de kerk. We hopen dat je ergens in de maand september dan een eetafspraak wilt maken (of bij elkaar op de koffie gaat). Je merkt ook hieraan, we stimuleren iedere vorm van ontmoeting omdat we denken dat dat – zeker nu – belangrijk is.

## **Alpha Cursus**

Ook het Alpha team staat weer klaar. Tijdens de Alpha Cursus ga je samen met anderen op onderzoek naar wat voor jou belangrijke levensthema's zijn en maak je kennis met het christelijk geloof. Denk aan de volgende belangrijke vragen: we hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven en ook dat kan vragen oproepen. Zoals: hoe zit het met ellende in deze wereld of in wat ik zelf heb meegemaakt? Is er iemand die de wereld aanstuurt? Waar dient het allemaal voor? En: wat geeft het leven voor mij betekenis, wat is mijn missie? Zit je zelf met deze vragen of ken je iemand met deze vragen? Meld je dan (samen) aan voor de startavond van de Alpha-cursus op 13 September. Voor informatie ben je van harte welkom om contact op te nemen met Jan van Doornik ([jan@janvandoornik.nl](mailto:jan@janvandoornik.nl) / 0640733087)

## **Kring**

Op de [website](#) is veel informatie verzameld, geschreven en toegankelijk gemaakt voor kringen. Arend Smit verzamelde niet alleen thema's en publicaties waar je als kring in het nieuwe seizoen je winst mee kunt doen, hij schreef ook een toolkit voor kringleiders en -coaches en maakte een presentatie over de database die je op de website kunt vinden. Je vindt ze in de bijlagen bij dit bericht. Van harte aanbevolen! Over onze ontwikkeling naar een gemeente van kringen willen we graag verder in gesprek op zondagmiddag 12 september, van 15.30 tot 17.30 uur in de kerk. Deze

uitnodiging geldt voor iedereen die betrokken is of dat wil zijn bij kringen. Wil je in de aanloop naar deze bijeenkomst ook om je heen kijken of je mensen op je kring of daarbuiten kent met de kwaliteiten en gaven om kringleider te worden? Neem die persoon dan ook mee de 12e!

In Jezus verbonden, Hans-Jan & Jeroen

Hans-Jan: [hansjanroosenbrand@gmail.com](mailto:hansjanroosenbrand@gmail.com) / 06-41120481

Jeroen: [jeroen@immanuelkerkdelft.nl](mailto:jeroen@immanuelkerkdelft.nl) / 06-20258279

**Meer data om alvast te noteren (tot de herfstvakantie)**

We herhalen de activiteiten die tot aan de herfstvakantie gepland zijn, en die we van harte bij je aanbevelen:

Op zondag 12 september houden we de tijd-en geld collecte voor stichting Present. Een mooie kans om als individu of als kring iets te betekenen voor iemand die jouw hulp goed kan gebruiken!

Op woensdag 15 september is er een gespreksavond over liturgie in de Immanuelkerk. HJR sprak ter voorbereiding op deze avond prof. Hans Schaeffer, het gesprek is opgenomen en zal t.z.t. als voorbereiding op de avond beschikbaar komen.

Op woensdag 22 september komt Alfred Slomp ([www.godindesupermarkt.nl](http://www.godindesupermarkt.nl)) een interactieve workshop verzorgen in de IMK over thema's die aan duurzaamheid zijn gerelateerd.

Iedere maand vieren we als gemeente de Maaltijd van Jezus, het Heilig Avondmaal. Wil je als kring hulp bij het organiseren van een huiskringviering op een van deze avondmaalszondagen, laat het ons dan weten. Een andere mogelijkheid is dat je op die zondagmiddag of zondagavond met je kring een gemeenschappelijke maaltijd houdt (lunch of diner), in het verlengde van de Avondmaalsviering in de kerk.