



DOE MEE: 5 JAN - 8 FEB '20

Jij hoort bij de Immanuelkerk. Net als ik. En met ons nog zo'n 700 andere mensen. Wat betekent geloven voor jou? Hoe kunnen we als kerk voor jou en voor anderen echt van betekenis zijn? En hoe doen we dat samen? Als je je ogen dichtdoet ... hoe zou onze gemeenschap er dan uit kunnen zien?

Aan de hand van deze vragen gaan we met elkaar in gesprek tijdens een Visie 40-daagse. Tussen 5 januari en 8 februari 2020 worden er gave ontmoetingen en inspirerende avonden georganiseerd. In deze nieuwsbrief lichten we een eerste tip van de sluier op. Meer activiteiten vind je binnenkort op www.gkvdelft.nl/dromen-delen-durven. En we houden je via de mail op de hoogte.

We hebben je nodig!

Voor nu de vraag om je agenda in deze periode zoveel mogelijk beschikbaar te houden. Want we hebben elkaar echt nodig. En *last, but not least*: we willen onze visie biddend ontdekken. Tijdens de visie 40-daagse is een gebedsteam actief waar je aan mee kunt doen. Maar laten we daar niet op wachten, en bid nu al mee voor een zegen op onze plannen.

Waarom deze 40-daagse?

Het begon rond het vertrek van Simon van der Lugt halverwege 2019. Terwijl hij zijn beroep naar Zwolle nog overwoog, ontstond in de kerkenraad een zoekend gesprek over de vraag: 'Wat is ons appèl op Simon?' We moesten aan onszelf bekennen dat we eigenlijk niet zo'n helder beeld van onze toekomst hebben. **Waar staan en gaan we voor?** Vragen die we als kerkenraad hebben opgepakt en waarop we inmiddels - gedeeltelijk! - antwoorden hebben gevonden.

Maar vragen roepen vragen op. We leven in een tijd waarin de kerk in rap tempo leden verliest. Ook in de Immanuelkerk zijn mensen aan het afhaken. In Nederland noemt driekwart van de mensen zich onkerkelijk. En uit onderzoek weten we: de meeste mensen die afscheid nemen van de kerk, verliezen ook hun geloof. Daarom voelt het urgenter dan ooit om onszelf als kerk opnieuw te gaan uitvinden. Een doorleefde richting en daarbij horende keuzes durven maken.

DROMEN - DELEN - DURVEN

Dromen doen we allemaal. De een groot, de ander bescheidener. We dromen over hoe het zou kunnen zijn in ons werk, in onze relaties, over vakanties en over onze toekomst. In de Bijbel worden dromen als krachtig middel gebruikt om ons mensen iets te leren. Én om ons aan te zetten tot actie. Weet je wat alle dromen in de Bijbel gemeen hebben? Ze werden gedeeld. Dromen die worden gevangen in woorden, nodigen anderen uit. Om mee te denken over hoe we van de droom werkelijkheid maken.

Vanaf 5 januari gaan we dromen en delen over hoe het zou kunnen zijn in onze Immanuelkerk. Over relevante vragen in de huidige tijdgeest. We nemen daarvoor 40 dagen de tijd. Om daarna de durf te hebben onze dromen in besluiten en acties om te zetten.

Uitgelicht

13 januari: Kerkgym, workout voor onze gemeente

Als Christus de kerk zijn lichaam noemt - hoe houden wij ons gezamenlijke lijf dan vitaal? Zoals we onze spieren trainen, heeft ook ons kerkelijk lichaam onderhoud nodig. Daarom geeft professor Kees de Ruijter ons op 13 januari een geestelijke work-out en zoomt in op de alledaagse praktijk van ons gemeente-zijn. Een avond waar je zeker een beetje van gaat zweten.



Dit kun je verwachten tijdens de Visie 40-daagse:

DROMEN	DELEN	DURVEN
SPREKERS INSPIREREN ONS OM TE DROMEN	GESPREKSTAFELS EN KRINGEN	VAN DROMEN NAAR PLANNEN
Week 1-3: 05-01: Startzondag 07-01: Anko Oussoren, Generatie Z 13-01: Kees de Ruijter, Hoe blijf je als kerk in conditie? 15-01: Rikko Voorberg, Gemeenschap met impact	week 4: gesprekken naar aanleiding van de lezingen en onze mission statement week 5: gesprekken over thema's en speerpunten	week 6: plannen maken, resultaten zichtbaar maken, afsluiting

Durven dromen

Door Hans-Jan Roosenbrand

We begonnen advent dit jaar met het lied van Hanna, de moeder van Samuël. Zij kon geen kinderen krijgen, en werd daar ook nog mee gepest. Jarenlang. Toch durfde ze te dromen van een kind. Ze knielde neer bij de oude Eli en stortte haar verlangen uit voor God. Wij weten wat er daarna is gebeurd. Als Hanna later haar lied zingt, ziet ze haar droom en de vervulling ervan in het perspectief van Gods grote visioen – een wereld waarin kleine mensen belangrijk zijn, en belangrijke mensen klein. Later prijst Maria, de moeder van Jezus, zichzelf precies daarom gelukkig. Dat God aan háár gedacht heeft.

Waar droom jij van? Waar verlang jij naar? Er is moed voor nodig om dat met elkaar te delen. En om er vervolgens echt iets mee te doen. Maar het begint bij de durf om te dromen.